

Tarikatlar Okullarımızda!



Gazetelerde şöyle bir haber yayınlansa:

"Nakşibendi Tarikatı ve Ankara Valiliği "Nakşibendi Okulda" projesi kapsamında işbirliği için protokol imzaladı. Ankara Valiliğinde yapılan imza törenine Nakşibendi Halifesi Filanca Bey katıldı. Proje kapsamında, Ankara'daki okullarda erdemli insanların taşeması beklenen değerlerin aktarılması, milli ve manevi yapımıza sahip çıkan nesillerin yetişmesi için; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik eğitim programları, kötü alışkanlıklardan çocukların koruyabilmek için alternatif hobi kursları, düzenlenmesi planlanıyor."

Sizce neler olurdu?

Ortalık birbirine girerdi. Ne Valiliğe, ne Bakanlığa, ne de Sayın Cumhurbaşkanına söylemedik söz kalmazdı. İrticanın hortlamasından tutun da, iyi saatlerde olsunların tekrar görevde çağrılmasına kadar, her türlü reaksiyon gösterilirdi. Avrupa Birliği ve ABD derin endişelerini paylaşır ve gözdağı mesajları yayınlardı...

Aslında bir tarikat bunları yaptı ama kimse sesini çıkarmadı. Hatta Bakanlık düzeyinde taltif edildi.((<https://www.egepolitik.com/milli-egitim-bakani-ndan-rotary-okulda-projesine-tam-destek/54021/>)) Birlikte pozlar verildi.((<https://www.bursadabugun.com/haber/bakan-ziya-selcuk-tan-rotary-okulda-projesine-tam-deste-k-1175470.html>)) İzmir Valiliğinde benzeri bir protokol imzalandı.((<https://www.haberekspres.com.tr/izmir/rotary-okulda-h128355.html>)) Okullarımız ziyaret edildi.((<https://rotary2440.org/news/karia-rk-rotary-okulda/>)),((<http://www.okulnews.com/yasam/rotary-okulda-ogrencilerin-yaninda-h1649.html>)) Bu iş için siteler((<https://rotaryokulda.com/>)), sosyal medya hesapları((<https://twitter.com/rotaryokulda>)),((<https://www.instagram.com/rotaryokuldacom/?hl=tr>)) kuruldu. Hem öğrencileri, hem öğretmenleri hem de velileri eğiteceklerini ilan ettiler. Ama kimse onları engellemedi! Çünkü bu tarikat İslam'la ilgili değil; Yahudi dostu, ABD menşeli Rotary Kulübüdü. Tıpkı Lionslar ve Masonlar gibi. Anlayacağınız Müslüman STK'ların okullarımıza girmesi yasak, ama Siyonist Yahudi, ABD ve AB yörüngeindekilere serbest!

Kimse buna karşı çıkmadığı gibi, bütün resmi kurumlar tam destek veriyordu. Çünkü ta en tepeden Bakanlık seviyesinden bir olumlama vardı. Ta ki, muhafazakar çevreler bu durumu fark edip sosyal medya ve basında eleştirene kadar.((<https://www.milligazete.com.tr/haber/3224029/rotary-okulda-nesiller-tehlike>)),((<https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/osman-atalay/milli-egitim-rotary-istanbul-sozlesmesi-30199.html>)) Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı resmen CERBEZE (cerbezeyi merak edenler [Modası Asla Geçmeyen Şeyler: Hamaset ve Cerbeze](#) yazımı okuyabilirler) yaparak "Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır."((<https://www.trthaber.com/haber/gundem/mebden-rotary-okulda-projesine-deste-k-iddiasina-yalanlama-437892.html>)) dedi.

Talimat göndermenize zaten gerek yoktu. Sayın Bakanımız proje sahiplerini makamında kabul ederek Rotary Bayrağı ile resim vermedi mi? Sayın Valilerimiz Rotary Derneği ile işbirliği protokollerini yapmadı mı? Rotary Derneği okullarımızın içine girerek süslü söz ve hediyelerle projelerini filen başlatmadı mı?

Milli Eğitim Bakanlığının ciddiyetine inanmak için, Valiliklerle bu konuda yapılmış olan tüm protokollerin iptal edilmesini, site ve sosyal medya hesaplarının yayından kaldırılmasını, okullarımıza Rotary Derneklerinin uzman, üye veya herhangi bir vasıfla girerek faaliyette bulunmalarının yasaklandığını ilan eden, bir genelge çıkarmalarını bekliyoruz!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinde de aynı şeyleri yaşadık. Milletten itiraz gelince sözde geri adım atılıyor, ama bu hastalık zihniyetin müfredat içeriğindeki etkileri halen devam ediyor. Din dersleri dışında yazılan ders kitaplarının yazım dili materyalist ve katolik batı düşüncesinin tesiri altındadır. Allah'ın yaratıcı olarak kabul edilmediği ve ısrarla doğaya, evrime güç verildiği söylemler hakimdir.

Bu müfredatla Milli Mefkureye sahip çıkacak nesilleri beklemek safça bir hayaldır. Çünkü müfredatın üzerinde politika belirleyen ve denetleyen Fulbright Anlaşmasına((http://ercanozelik.com/milletimizin-kaynagi-ailemiz-boyle-yok-ediliyor/#egitimin_kultu

r_ve_genel_ahlak_degerlerinin_aktarilmasinda_yetersiz_birakilmasi)),((https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc032/kanuntbmmc032/kanuntbmmc03205596.pdf)) dayalı olarak kurulan “Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu” ve onun ABD salt çoğunluğunda çalışan komiserleri vardır. Yıllardır eğitim sistemimizin yap-boz oyununa dönmesinde bu ve benzeri odakların yıkıcı etkilerini görmezden gelmemeyiz.

CEDAW(http://ercanozcelik.com/milletimizin-kaynagi-ailemiz-boyle-yok-ediliyor/#cedaw_ve_istanbul_sozlesmelerinin_imzalanarak_aileye_tuzak_kurulmasi),((<https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/cedaw.pdf>))dan sonra İstanbul Sözleşmesi(<https://rm.coe.int/1680462545>) de bu Aile-Nesil yıkım ekibinin son halkası olarak eğitimdeki etkilerini göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesinde cinsiyetsiz tuvalet akımına yasal dayanak olmuştur.(<https://akademisyenler.org/ilk-cinsiyetsiz-tuvalet-bogazici-universitesinde/>) Bu olay, İstanbul Sözleşmesinde yer alan toplumsal cinsiyet rollerinin “kökünden kazınması” için atılmış bir adımdır. İstanbul Sözleşmesini kutsal bir metin gibi savunan ve koruyan KADEM'in, Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilerin bu girişiminden rahatsız olması da traji-komik bir durumdur.(<http://kadem.org.tr/genel-ahlaka-umayan-ve-mahremiyete-acik-bir-saldiri-olan-olaya-iliskin-kamuoyu-aciklamamiz/>) Kendi yaptığı yemeğin tadından şikayet eden aşçuya, saygı gösterilir mi?

Milli Eğitim sistemimizi; Fulbright Anlaşması gibi felç eden hastalıklardan kurtarmak, kökü dışında olan gayri milli akımlardan da korumak zorundayız.

Yüce Rabbimiz, yöneticilerimize sürekli zihin açıklığı, şuur ve basiret nasip eylesin! Yönetilen bizleri de kendi yolunda birlik ve beraberlik içinde kilsin İNŞALLAH!...